

Toen door het Coronavirus kerkdiensten en veel andere kerkelijke activiteiten niet door konden gaan schreef ds. Bart Vijfvinkel regelmatig een brief/overweging opdat we ons juist ook in deze tijd met elkaar verbonden wisten. Vandaag zijn voorlopig laatste `corona-brief`. Reacties welkom: [predikant@pknwormer.nl](mailto:predikant@pknwormer.nl)

17 juli 2020

Beste mensen,

Wat is er veel veranderd sinds de laatste `corona-brief` die ik u schreef. De coronamaatregelen zijn versoepeld, cafés en restaurants zijn weer geopend, bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen kunnen vaak weer – zij onder voorwaarden – bezoek ontvangen, etc. etc.



*De kerk weer open!*

Ook in de kerk is weer veel meer mogelijk. De kerkenraad heeft weer vergaderd, er worden weer bezoeken afgelegd, er was een koffieochtend en – last but not least – er zijn weer kerkdiensten.

Toch is alles nog verre van normaal: anderhalve meter afstand, geen handen schudden, kerkdiensten zonder gemeentezang en zonder koffie na afloop, de onzekerheid of een tweede uitbraak uitblijft. Het ziet er naar uit dat we nog wel een tijd in deze situatie zitten.

We leven in een periode die de geschiedenisboeken in zal gaan als een belangrijke en ingrijpende tijd. Een virus houdt de hele wereld in haar greep. Dagelijks komen er nog vele duizenden slachtoffers bij. Economieën komen in een recessie en miljoenen mensen verliezen hun werk en inkomen. De kloof tussen arm en rijk groeit. De milieuwinst van de coronacrisis zal weer opgeofferd worden aan de economie (of komt er toch een omkeer?) Hoe het verder zal gaan? Geen mens die het weet.

Ook op mensen die de voorbije maanden ogenschijnlijk gewoon verder konden leven had corona vaak grote impact. Het is nogal wat om veel meer op jezelf teruggeworpen te worden, je dagelijkse routine kwijt te raken, in angst te zitten, niet te weten hoelang de crisis gaat duren. Ik denk dat veel mensen aan het herstellen zijn, op zoek naar een nieuw evenwicht.

De ervaringen van de afgelopen maanden en de dagelijkse ervaring van het leven `in tijden van corona` zullen we zeker, ook in onze kerkelijke gemeente, met elkaar delen. Dat lijkt mij belangrijk. Als iets de afgelopen tijd duidelijk werd dan was het wel het belang van contact, van gesprekken en ontmoetingen: op straat, thuis, in de kerk, op de tennisvereniging, op school, op je werk, in je familie. Mensen hebben mensen nodig.

Voorzichtig en onwennig pakken we de draad weer op. Voor mij betekent dit dat ik weer mijn gewone predikantswerk kan doen. In plaats van brieven te schrijven en te telefoneren kan ik weer bij mensen op bezoek, een kerkdienst voorbereiden, na de zomer de bijbelkring opstarten, andere plannen maken en uitwerken. Dat alles uiteraard binnen de geldende corona-richtlijnen.

Dit is daarom voorlopig mijn laatste van een lange serie brieven die ik op 17 maart begon opdat we ons met elkaar verbonden wisten in een tijd waarin we elkaar als gemeenteleden niet of nauwelijks konden ontmoeten. Ik hoop dat de brieven aan hun doel beantwoord hebben. Ze hebben mij geholpen om na te denken over de vreemde tijd die we doormaakten/doormaken en om contact met u te blijven houden. Nu ben ik blij dat ik weer gewoon mijn werk kan doen ondanks het nieuwe (ab)normaal.

Ik wil – tot slot - iedereen bedanken die de `corona-brieven` heeft helpen verspreiden. Heleen Verkade zette ze op de website, Willem van der Berg mailde ze rond en had net als enkele andere gemeenteleden een paar adressen van mensen zonder e-mail bij wie hij ze thuisbezorgde.

Gods zegen gewenst.  
Vriendelijke groet,

Bart Vijfvinkel

Mocht u het werk van onze gemeente willen ondersteunen met een extra gift dan kunt u deze overmaken op NL30 RABO 0394.9353.06 ten name van Protestantse Gemeente Wormer. Een deel van de gift zal ook gaan naar de diaconie: de dienst van de kerk in de wereld.